

Jens de Besteman is veruit de allerbeste biljarter in ons midden, en daar zijn we troost op. Het speelniveau van Pedro de Mollie was een jaar of tien geleden; libre 9.50, bandstoten 3.25 en kader baby vakjes 0.00. Deze Jens speelde in zijn goeie jaren waar hij overigens nog steeds mee bezig is: libre boven 35 moy, grootte vakkies rond de 25 moy en zijn allersterkste spelsoort zeg maar liefde voor het bandstoten, boven 10 moy. In zijn ogen moet Pedro de Mollie nog veel leren, of niet, omdat hij gewoon gezellig een partijtje biljarten wil, en niet maalt om moyennes.

Bekijk je de prestaties van Jens door de ogen van Raymond Ceulemans, dan moet Jens nog veel meer dan veel leren, of niet, omdat hij het gewoon leuk vindt om te biljarten, en dat moet hij dan ook gewoon blijven doen, al was het maar omdat ik er graag naar kijkt. Nu ken ik Jens al z'n 40 jaar, bevriend met mijn zus en zwager Ai de Danser, waar hij dus ook op verjaardagen en gezellige dagen van de partij was.

Jens was in zijn jonge jaren voetballer, je kon maar beter uit de buurt blijven want voor je het wist had je een hand of onderarm op je strottenhoofd en stond je naar lucht te happen. Jens stond altijd voordat hij begon met lopen in een soort van start houding zoals schaatsers dat doen, rechterarm naar achteren en de linkerarm licht gebogen naar voren, als hij dan in beweging kwam lag de tegenstander op de grond, en weg was Jens. Uiteraard werd hij teruggefloten tot moedeloosheid van zijn trainer.



Op een training avond zei de trainer dan ook, je bent een voetballer die met zijn handen voetbalt en dat is niet de bedoeling van dit spel, de trainer vraagt hem, hoe heet dit spel, Jens antwoord voetbal meneer, en voetballen doe je met je, nou, voeten meneer antwoord Jens, goed zo Jens.

Ga nu eens in die houding staan net voordat je wilt gaan sprinten Jens doet wat de trainer vraagt, in die tijd luisterde Jens nog naar een ander (jullie geloven het niet, ja het is echt waar) blijven staan zo, ben zo terug, even later komt de trainer terug met een stok van wel bijna één meter vijftig lang, Jens begint hem een beetje te knijpen, heb nog nooit op me donder

gehad met een stok, het zou toch niet zo schiet er door zijn gedachten, maar de trainer duwt voorzichtig het voorste gedeelte van de stok in de linkerhand en het achterste gedeelte in de rechterhand, Jens haalt opgelucht adem, de trainer doe een paar stappen achteruit en zegt, weetje wat jij moet gaan doen, **je moet gaan biljarten.**

Waar dat advies toe geleidt heeft dat weten we inmiddels allemaal, maar Jens hebt nog een grootte passie namelijk Frikandellen bakken, en daar had hij echt een Ceulemans mee kunnen worden, helaas voor hem en goed voor ons, hij koos voor biljart. De door Jens gebakken Frikandellen zijn echt fantastisch, een super smaakvolle staaf, een echte delicatessen voor de tong de maag en darmen, en als het er weer uit komt in de zelfde mooie ronde vorm, je ruikt er niets van. Pedro de Mollie vindt het zo zonde van verspilling van talent.

De Mac van Jens

Wil je geen dikke pens

Proef de

Frikandellen van

Jens

Hij had wereldwijd de aller grootste **M**ac of **K**ing kunnen zijn met de

M J restaurants

of de

King **J**ens Frikandel drive **I**ns

Een biljarden omzet. Nu schijnt het zo te zijn, maar ik ben bang dat dit een echte dorps roddel is, dat hij de Frikandellen zelf op eet.

KING-JENS FRIKANDELLEN DRIVE INN.

K J F I

F R I K A N D E L L E N

Wereldwijd verkrijgbaar in elk dorp of stad.

Bandstotenplein 10

Wat is namelijk het geval, als Jens een wedstrijd biljart speelt en hij maakt slordige foutjes in de partij, dan worden die foutjes door hem zelf genoteerd.

Vervolgens laat in de avond rijdt hij naar huis en zet de frituur pan op aan, kijkt op zijn aantal gemaakte foutjes briefie en eet dit aantal aan Frikandellen naar binnen in de nachtelijke uren

Nu woont Jens niet zo ver bij mijn vandaan en zie dan ook geregeld een busje van de Hapsalon voor een nieuwe voorraad Frikandellen staan.

Einde Jens de Besteman.



**o p
d e
b o e r
d e
r i j**



**Op Musdam, net verbij 't ut Verlôôre
Weechie**

Daer hejje nog zôô'n oud boeresteechie

't Zit wel aerdeg in de vurref

Maor 't pronkstuk op te wurref

Is een oud scheefgezakt houtte pleechie



Pedro de Mollie vertelt: Op een mooie door de week ze dag gaat de telefoon, met Lucas, hoi hallo, of ik zin hebt in een oefenpartijtje biljart bij hem thuis. Ik denk nog hoezo oefenpartijtje, sinds wanneer kan hij een oefenpartijtje spelen, nou niet dus, gewoon het mes op tafel, zijn mes voor alle duidelijkheid, maar ik zeg niets, half drie komt dat uit, okee ik zal er zijn.

Wordt vervolgd: April